

Profiel Wijkgemeente:

Gemotiveerd

- De voorganger stimuleert eigen motivatie
- Belijden van opstanding (vreugde) en belijden van zonden (vergeving)
- Inspirerende preek – verdieping – nadenken stimuleert, dia's visuele inspiratie
- Liefde herstelt de kloof tussen God en mens
- Inhoud van de dienst door liederen versterkt
- Liefde van Jezus – huidige omstandigheden vergelijken in de preek met gebeurtenissen die in de bijbel staan
- Het geloof brengt ons samen en motiveert ons om gemeente te zijn, het voedt en versterkt ons
- Motivatie niet alleen vanuit jezelf, daar heb je elkaar voor nodig

Open

- Ruimte voor verschillende geloofsbelevingen, iedereen is altijd welkom. Aandacht voor anderen. (rode steentjes, plantjes ziekenzondag, kaartje)
- Maatschappelijk betrokken
- Blijf open in ontvangst, Open houding!
- Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen
- Acties buiten de kerk om door de jeugd

Verantwoordelijk

- Verantwoordelijk voor het levend houden van de gemeente, dat motiveert anderen weer. Hoeft geen specifieke taak te zijn, elke zondag naar de kerk gaan is ook belangrijk
- Veiligheid in de gemeente is belangrijk, wordt niet altijd als zodanig ervaren, thuis voelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend
- Aandacht voor elkaar
- Iedereen in de gemeente moet gezien worden

Geïnspireerd

- In de diensten dmv van uitleg en zang handvaten krijgen om in de week verder te gaan en naar te handelen
- Geïnspireerd zien wij geloof als bron voor ons handelen
- We hebben elkaar daarbij nodig en spreek erover met elkaar
- We zien wel een belangrijke rol voor een dominee als inspirator en aanjager
- Geïnspireerd is ook uitgedaagd worden en samenkomen
- Combinatie van zang en muziek met samenkomen in een goede sfeer met een predikant met een bezielend verhaal
- Wij laten ons inspireren door Jezus Christus als zoon van God, die een open blik had naar de mensen om hem heen. We moeten niet naar binnen gekeerd blijven. Ook als ontmoetingskerk moeten we als geïnspireerd ervaren worden in een omgeving waarin de kerk minder plaats heeft.

Liefhebben

- omzien naar elkaar, betekent ook dat het fijn is om gezien te worden
- Iedereen voelt zich welkom en hoort erbij, gezien worden. Dat mag wel iets verbeteren hier

Groeien

- Groeien, kan alleen als de basis goed is
- Groeien komt vooral door inspiratie en liefhebben

Profiel Predikant:

Verbindend en samenwerkend

- Horen en gehoord worden belangrijk bij samen werking.
- Verbinden, aan kunnen voelen wanneer welke rol verwacht wordt op een bepaald moment; leiding, ondersteuning, coaching
- Openheid (meningen/luisteren)
- Goede preek, praten naar de gemeente toe/ openheid
- Proberen om gemeenteleden “aangesproken te voelen”
- Verbinden/ samenwerken - empatisch vermogen
- Ambulante: vernieuwing, verbinding kunnen maken. Eerst ‘oud zeer’ oplossen, daarna weer verder

Vernieuwing

- Andere invulling van diensten/ variatie, iedereen moet aan zijn ‘trekken’ komen
- Vooral stap voor stap en continuerend. Afwisseling, liturgisch of meer zang. Vooral authentiek zijn, dat je geraakt wordt.
- Uiterlijke vormen huidige liturgie. Bijbelvertalingen zijn niet altijd positief
- Opwekkingsliederen en kinderliedjes
- Organisatiestructuur t.a.v. de kleine kerkraad
- Meer samenwerking met b.v. de Ark

Passend bij onze gemeente

- Goed verstaanbaar, oprecht nieuwsgierig
- Iemand uit de middengroep 40-45 jaar die meer kan inspelen op deze groep + ouderen
- Enige ervaring hoeft niet perse, er moet gewoon een klik zijn/ inspiratie
- Korte preek 20 min?

Geloofsverdieping

- Predikant kan door uitleg mensen raken en inspireren, moet daarom de gemeente kennen.
- Duidelijke uitleg van een schriftlezing maar vooral ook handvatten hoe je daar in het dagelijks leven mee verder kunt. Inspiratie en uitnodigen om er iets mee te doen.
- Vertaalslag/uitleg van verhalen uit de bijbel naar je huidige dagelijkse leven. Viering moet aansprekend zijn voor de jeugd/jongeren
- Vertaling van het Woord naar deze tijd
- Een herder voor de hele gemeente niet voor een doelgroep. Warme persoonlijkheid die iedereen bij elkaar brengt. Belangrijk: contact met de samenleving, open voor anderen.

Oprechte belangstelling

- Oprechte belangstelling moet wederzijds zijn, taak voor ons
- Richt je op de basis= gemeente en probeer gemeenschapszin te promoten. Vanuit de basis ook naar buiten kijken, zonder kennis van je eigen gemeente kun je die niet meenemen.
- Ondersteunende rol zeer belangrijk en inspirator zijn

Enige ervaring

- Waarom zoeken we alleen een predikant voor ons? Samen met andere een goed predikantenteam vormen is misschien goed toekomstgericht?
- Enige ervaring, maar geen doorgewinterde predikant die alles al heeft meegemaakt. Enige ervaring geeft ruimte om te ontdekken en samen op te trekken.
- Predikant niet leeftijdsgebonden
- Ervaring is wel belangrijk, we komen uit een roerige periode, het mag niet nog een keer misgaan, Geen risico!

Ontmoeten

- Samen naar de kerkdienst (of andere activiteit) op zondag Waarom alleen op zondag?
- Geloof heeft voeding nodig, dus ook andere activiteiten
- Ontmoeten ook op andere dagen bij b.v. Koffie en Meer, Gewoon Gezellig, Wandelen, Koor
- God ontmoeten en elkaar, persoonlijke geloofsbeleving delen met elkaar, ook buiten de kerk
- Elkaar echt zien! Luisteren naar elkaar en elkaar aanspreken
- Gezamenlijk dingen ondernemen
- Gesprekken met andere godsdiensten
- Koffie na de dienst
- Ontmoeten doe je samen
- Samen eten, evt. met een thema / Informeel verbondenheid zoeken dmv gemeentemaaltijden
- Ontmoeten, maar niet al te vrijblijvend (geloof speelt een rol)
- Sportieve activiteiten voor jong en oud
- Ouder-Kind activiteiten
- Andere vorm van ontmoeten voor de jeugd
- Introductie nieuwe leden
- Ex- gemeenteleden bezoeken

Vernieuwen

- Variatie in de dienst, zonder mooie tradities uit het oog te verliezen
- Zangdienst / Vesper organiseren evt. gezamenlijk met andere kerken
- Kennis verruiming van nieuwe vormen en inhoud
- Herkennen van Godsbeelden bij de mensen
- “Levend houden” i.p.v. vernieuwen
- Geef elkaar de ruimte in kerk zijn
- Naast de zondag elkaar ook door de week ontmoeten
- Blij zijn met wat we hebben, geen behoefte aan vernieuwen
- Bouwen vanuit wat we al hebben
- Koffie drinken met anderen (cijfers/kleuren)
- Samen met andere wijken van de PGM
- Vernieuwen met aandacht voor alle leeftijden
- Muzikale vormgeving, variatie in muziek, zangdienst, Sing Inn, 's avonds of einde middag
- Maandelijks een jeugddienst organiseren
- Niet op voorhand 'nee' zeggen
- Elkaar de vraag stellen: Waarom was je niet in de kerk, wat heb je nodig om te komen?
- Kliederkerk voor iedereen
- Stel jezelf voor aan diegene die om je heen zitten
- Jonge predikant, met enige ervaring
- Als gemeente echt open staan voor vernieuwing, vooral zelfinzicht
- Predikant niet overvragen, prioriteiten stellen, niet alles willen doen
- Open PG Maarsen: Jaarlijks een muziekevenement, concert organiseren

Open levenshouding

- Iedereen hoort erbij, respecteer elkaar
- Oog hebben voor elkaar, ga op bezoek bij iemand en spreek met jezelf af dit bv. 1 x per maand te doen
- Meer gezamenlijke kerkdiensten, oecumene
- Naar leden van andere kerken in het dorp en inwoners die geen band met de kerk hebben
- Positieve houding
- Ruimte voor de grote verscheidenheid
- Aandacht, compliment
- Open staan voor andere meningen en naar elkaar luisteren
- Durven pionieren (waarmee?)

Vormen

- Leren van elkaar
- Leerhuis, gesprekskring, meditatie, bijbelstudie
- Jeugd catechesatie
- Film kijken
- Liturgie- Hoofd, Hart, Handen, nieuwe werkvormen
- Cursus Bram Bregman
- Door te ontmoeten word je ook gevormd
- Predikant betrekken bij ' Tieners en Taart' (maar niet elke keer)
- Cake op de preek
- Samen bidden, gebedskring
- Meer samen met andere wijkgemeente een predikant zoeken
- Experimenteren met andere vormen
- Inkijk bij diensten van andere kerken