

Orde van dienst voor de afscheidsdienst vanuit de Open Hof kerk  
op donderdag 8 april 2021



## Mattheus Boudewijn Dirk Elsinga

geboren Zuilen, 28 oktober 1942  
overleden Vleuten, 2 april 2021

Voorganger: Ds. Corinne Groenendijk

Protestantse Kerk



Protestantse wijkgemeente  
Ontmoetingskerk Maarssen  
Geloven doen we samen!



## **Inleidende muziek: Abba Vader**

Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe,  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen,  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d'Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,  
laat mij nimmer gaan,  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.

## **Welkom**

### **Aansteken van de kaarsen**

### **Groet**

Genade zij u en vrede van God de Vader  
door onze Here Jezus Christus  
in de gemeenschap met de heilige Geest

### **Bemoediging**

Onze hulp is de Naam van de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft.

### **Gebed**

## Woorden van herinnering – door broer Dick

Pa

Wat er ook gebeurt in mijn leven  
Je bent er niet meer bij  
Jij bent en blijft mijn vader  
En in mijn gedachten altijd bij mij  
Ik zal jou blijven missen in mijn leven  
Ik mis niet alleen mijn vader

Maar ook de liefde  
steun en aandacht  
die jij mij altijd hebt gegeven  
je taak op aarde is volbracht  
ik troost me met de gedachte  
dat je ginds op me wacht

## Woorden van herinnering - door Jan Hogenbirk, voetbalvriend EDO

### Muziek: Madeline Bell, Standing by

If you feel alone, just look around you  
and call my name, you'll see me there.  
I won't let you down now that I've found you,  
let love surround you, you'll find it everywhere.  
When you need someone to hold you,  
I'll be waiting, I'm standing by.  
Through the good and through the bad times,  
I'll be with you, I'm standing by.  
If you wake in the stillness of the night,  
I'll be there and I'll make you feel allright.  
When you need a friend to hold you,  
I'll be waiting, I'm standing by.  
When the world sits heavy on your shoulder  
and troubled thoughts weigh down your mind.  
There's a friend you know you can depend on,  
yes, I'll be there always standing by your side.  
When you need someone to hold you,

I'll be waiting, I'm standing by.  
Through the good and through the bad times,  
I'll be with you, I'm standing by.

Als je je alleen voelt, kijk gewoon om je heen  
en roep mijn naam en je ziet me  
Ik zal je niet teleurstellen nu ik je gevonden heb  
Laat liefde je omringen, je zult het overal vinden  
Als je iemand nodig hebt om je vast te houden,  
zal ik wachten, ik sta naast je  
in goede en slechte tijden  
ik zal bij je zijn, ik sta klaar  
als je wakker wordt in de stilte van de nacht  
zal ik bij je zijn, en je voelt dat het goed is.  
Als je een vriend nodig hebt om je vast te houden,  
zal ik wachten, ik sta naast je  
Als de wereld zwaar weegt voor je  
en onrustige gedachten door je hoofd stromen  
Er is een vriend op wie je kunt vertrouwen  
Ja, ik zal altijd aan je zijde staan  
als je iemand nodig hebt om je vast te houden  
Ik zal wachten, ik sta naast je  
In goede en slechte tijden  
Zal ik bij je zijn, ik sta naast je

**Lezing uit de bijbel**

**1 Corintiërs 13**

**Overdenking**

**Muziek: Miss Montreal, Door de Wind**

Ik zie je voor me met m'n ogen dicht  
Ik kan je voelen met m'n hart op slot  
Ik hoor je praten, maar je bent er niet  
Nee, je bent er niet

En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen  
En je mag nog niet sterven want ik  
Kan je niet missen  
Ik kan je niet missen

Door de wind  
Door de regen  
Dwars door alles heen  
Door de storm  
Al zit alles me tegen  
Door jou ben ik nooit alleen

Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten  
Wat in mijn ogen staat geschreven  
Je moest eens weten  
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar  
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen

Ik kan alleen zingen

Door de wind  
Door de regen  
Dwars door...

### Woorden van herinnering - door kleindochter Esmee

Je kunt huilen omdat ik er niet meer ben  
of je kunt glimlachen omdat ik heb geleefd.

Je kunt je ogen sluiten en smeken dat ik terugkom,  
of je kunt je ogen openen en kijken naar wat ik achterlaat.

Je kunt leeg zijn omdat je mij niet ziet,  
of je kunt vol zijn van de liefde die we samen hebben gedeeld.

Je kunt je rug toekeren naar morgen en in gisteren leven,  
of je kunt mijn gedachten koesteren en ze voor eeuwig laten leven  
in je hart.

Je kunt je ogen openen, glimlachen, liefhebben en verdergaan...  
met mij.  
Moge het zo zijn.

## **Gebeden**

Afgesloten door Onze Vader

**Uitgeleide en zegen**

**Muziek: Ave Maria**

